



Tonga ligger ret præcist på den anden side af Jorden, målt fra Danmark. Det er 2 år siden, fortøjningerne blev kastet hjemme i København, og Havana ligger nu i den nordlige Vava'u-gruppe i kongedømmet Tonga.

Vi er afmønstret Havana og har slået os ned på en lille ø. Theis har overtaget kaptajnsrollen og er sejlet ud imellem øerne sammen med resten af besætningen. Der er 4 gæstehytter på øen, men vi er uden for sæsonen, så vi har øen helt for os selv.

De sidste 2 år har været tætpakket med indtryk, og vi har fået en masse erfaringer. Der blevet sejlet mange tusinde sømil, vi har lavet en masse TV-programmer, kun i kortere perioder har hele familien været samlet ombord, og selvom det måske lyder underligt, har vi faktisk haft så travlt, at der ikke rigtig har været tid til at fordøje og få vendt alle oplevelserne med hinanden.

I de lange perioder, hvor vi har siddet i hver vores ende af verden, har vi kunnet skrive til hinanden, og den mail-korrespondance er en del af vores fælles hukommelse.

Vi har begge noteret de sidste par års tanker i en form for dagbøger. Det er små historier, der ikke så meget handler om alle de steder, vi har set, men mere om, hvordan vi har oplevet, og hvad vi har gjort os af overvejelser undervejs.

Nu har vi en hel uge på en øde ø til at få delt alle oplevelserne, men også til at få talt om det ansvar, der følger med at være skipper, om at være alene på de lange sørejser, om hjemve, tvivlen, livet, lykken og alt det andet, man går og bliver klog på herude i den store verden.

Vi har forsøgt, så godt vi kunne, at samle vores samtaler, mails og egne skrivelser i denne bog.

Marian har redigeret og skruet det hele sammen, Theis har taget billederne, og Alfred har som altid været vores humorfyldte åndelige vejleder.

Vi har to håb med denne bog: Det første er, at vi kan få ryddet lidt op i alle indtrykkene og overvejelserne, så der bliver plads til den anden halvdel af Jordomsejlingen. Det andet er, at I har lyst til at læse med derhjemme.

Tak.

Mikkel og Emil